



Wim

1941 | 2024



Omringd door zijn dierbaren is Wim
na een korte maar hevige strijd
met een glimlach op zijn gezicht
aan zijn laatste reis begonnen, naar wolk 1665.



Wilhelm Friedrich Johannes Elgers

Kapitein der mariniers b.d.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van het Bronzen Kruis,
het Nieuw-Guinea-Herinneringskruis met de gesp 1962,
de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
met de aantekening speciale missies,
de Medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe
militaire dienst bij de Koninklijke Marine, in zilver,
de Inhuldigingsmedaille 1980,
de Marinemedaille
het Vierdaagse Kruis (KLO),

The United Nations Medal UNTSO in Palestina,
het Draaginsigne Gewonden
en het Draaginsigne Veteranen
Gerechtigd tot het dragen van de Groene Baret van het Korps Commando Troepen (KCT)
en de Blauwe Baret van de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)

☆ Wernigerode (DLd.), 8 november 1941

† Helmond, 2 april 2024

Annemie
Edwin en Tijntje
Veronique en Mike
Michelle en Fahad

Geheel naar wens van Wim is er geen gelegenheid tot persoonlijk afscheid.

De afscheidsdienst zal met groot militair ceremonieel plaatsvinden op woensdag 10 april om 15.30 uur
in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 te Helmond.

Na de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de ontmoetingsruimte van het crematorium.
